

Culture capital

Liefhebbers van mode, architectuur en heel, HÉÉL lekker eten moeten hoognodig naar TBILISI. De Georgische hoofdstad barst namelijk van de culturele hoogtepunten.



Het restaurant in Hotel Stamba



De Vredesbrug in Tbilisi



Een bezoeker van de Tbilisi Fashion Week



Iet dank aan het succes van sterontwerper Demna Gvasalia van Balenciaga is zijn thuisland Georgië in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een serieus te nemen modeland. Met als belangrijkste middelpunt de halfjaarlijkse fashionweek in hoofdstad Tbilisi. Maar er is meer te vinden dan alleen mode: de afgelopen jaren worden er aan de lopende band galeries, restaurants van topniveau, designwinkels en experimentele nachtclubs geopend.

Vogue's favoriete adressen? Slapen doen we het liefst in een voormalige drukkerij die op bijzonder fotogenieke wijze is omgebouwd tot vijfsterrenhotel Stamba. Naast comfortabel slapen, kun je hier ook opperbest eten. Tijdens fashionweek is het er standaard volgeboekt.

De mooiste mode hangt bij Buyers, een conceptstore die eruitziet als een deftig appartement, waar jonge Georgische ontwerpers als Salome Meparishvili naast labels als het Italiaanse N°21 hangen. Hardcore modeliefhebbers moeten naar Chaos: een loft vol cultlabels als Collina Strada, Eckhaus Latta en Martine Rose.

Verlaat het land vooral niet zonder je te laven aan de lokale cuisine. Khinkhali bijvoorbeeld: een soort uit de kluiten gewassen dumplings. Workshops waarbij je ze zelf leert maken zijn een aanrader. Een andere Kaukasus-klassieker is khachapuri: een plat brood met daarbovenop een ei. Moderne updates van traditionele gerechten eet je op z'n allerlekkerst bij de – ook nog eens heel mooi ingerichte – restaurants Keto and Kote en Shavi Lomi. Maar de allergrootste trots van Georgië is toch echt hun wijn, die al ruim achtduizend jaar op dezelfde manier gemaakt wordt: in vaten onder de grond. Plan dus vooral een wijnproeverij in bij wijnwinkel 8000 Vintages. De lekkerste cocktails drink je bij Lolita, het drie verdiepingen tellende restaurant slash nachtclub waar de lokale creatieve scene graag samenschouwt.

Tbilisi is een walhalla voor architectuurliefhebbers. Want dankzij z'n geschiedenis vol bezettingen door verschillende volken, is de stad een patchwork van bouwstijlen geworden. Brutalistische bouwwerken uit de sovjettijd schitteren er naast Ottomaanse badhuizen en middeleeuwse kerkjes. Een wonderlijke mix van modern en traditioneel: zo valt eigenlijk de hele stad samen te vatten. ❖

Vogue reisde naar Tbilisi met Act of Travel. Een modern reisagentschap dat high-end reizen samenstelt naar allesbehalve geijkte plekken, naadloos afgesteld op jouw wensen. Hun 'travel designers' weten zelfs de meest doorgewinterde reizigers te verrassen.